

Fonnesbæk kirkes 25 års jubilæum

Mel: Spænd over os dit himmelsejl

Novembers mørke er så tungt
med sus i træers kroner.
Og lyset svinder hvert sekund,
mens fuglesang fortøner.
Men midt i blæst og regn og slud
vor kirke nu står sølverbrud.
Nu tændes lys og glæde.

En spaltet døbefont med fad
er sprængt af livets kilde.
Her bæres børn til livets bad
velsignet blir' den lille.
Et nyt liv gives da i dåb,
og korsets tegn vil bære håb
Gud vil os vel bevare.

Så smuk og hvid med tårne to
vor kirke danner rammen.
Der kærlighed og håb og tro
i livet knyttes sammen.
Vi derfor flag nu hejse vil!
Et mærke sat på himlen selv
med hvide kors i vinden.

En trappe snor sig op mod kors
for Ordet her skal lyde.
Og sidenhen vi går til bords,
for brød og vin at nyde.
Her samles store med de små
og ved, at vi må stole på;
Tilgivelsen af nåde.

Og himmelstiger strækker sig
mod himlen i det høje.
Den ene stige viser vej,
når Gud vi har for øje.
Den anden rækker ned mod jord
med korsets tegn og livets ord.
Med kærlighed og glæde.

Vi grene er på livets træ,
og vokser tæt på stammen.
For her er plads til folk og fæ.
Vi alle hører sammen.
Vor kirkedør den åben står,
og børn og voksne ind nu går.
Guds menighed at være.

Vi hører kirkeklokken slå
og standser for at høre.
At her er døren til at få,
en glæde der må røre.
Vort hjerte så der bliver ro
med plads til fællesskab og tro.
For levende som døde.

Når sol for os engang går ned,
så er det trygt at vide.
At Gud i al sin kærlighed
vil være ved vor side.
Vi bæres hjem i Jesu navn,
og finder tryghed i Hans favn.
Vi er i gode hænder.

I kirkerummet samles vi
i sorg såvel som glæde.
Et søjlelys med smuk magi
vi ser fra stolesæde.
En altervæg så fin og grøn
her finder sjælen ro til bøn.
Og tanken finder hvile.

Nu takker alle vi med sang,
for alt hvad Han har givet.
For glæden over årets gang
for Ordet og for livet.
Vor kirke fejrer fødselsdag.
Må glæden nu få overtag!
Tillykke skal der lyde!